

# Manifest Circulair Leiderschap

Wij zien de wereld als één systeem en streven ernaar iedereen binnen dit systeem te behandelen alsof we één familie zijn. Net zoals een gedeelde tuin soms met verschillende huizen wordt gedeeld, zo zien wij de wereld. In elk aangrenzend huis woont een deel van onze familie en alles wat we nodig hebben staat in deze familietuin. Meer is er niet, maar het zou voldoende moeten zijn. Een prachtige tuin die we met zijn allen willen onderhouden en waar we prettig willen samenleven. Zo zien wij de wereld en zo zullen wij invulling geven aan onze rol als circulair leider.

## **ALS CIRCULAIR LEIDER ZIE IK DE WERELD ALS EEN GEDEELDE TUIN, DUS...**

### **NEEM IK VERANTWOORDELIJKHEID EN KOM IK IN ACTIE.**

Ik gooi geen bagger over de schutting. Ik blijf niet enkel praten over de slecht onderhouden tuin. Ik onderzoek de kansen die mijn huishouden heeft om positief bij te dragen aan de oplossing. Ik ga hier direct mee aan de slag.

### **ZOEK IK VERBINDING EN LAAT IK MIJ INSPIREREN DOOR ANDEREN.**

Ik leid anderen niet om de tuin. Ik zoek actief anderen in de tuin op en ga met ze in gesprek. Ik besef dat ik alleen niet ver genoeg kom en ga samen aan de slag. Ik luister naar andere meningen, laat mij inspireren en inspireer anderen.

### **DURF IK MEZELF KWETSBAAR OP TE STELLEN EN DOE IK AAN ZELFREFLECTIE.**

Je oogst wat je zaait. Ik durf mijn eigen aandeel in de slecht onderhouden tuin kritisch te onderzoeken. Ik stel mezelf kwetsbaar op en stimuleer anderen dit ook te doen. Onzekerheden en gemaakte fouten deel ik met familie om mij heen. Ik evalueer en leer.

### **BEN IK VOLLEDIG TRANSPARANT.**

In een mooie tuin heeft niemand iets te verbloemen. Ik haal de schuttingen tussen de huizen weg en stimuleer openheid. Ik ben volledig transparant in wat ik positief en negatief bijdraag aan de familietuin. Zo draag ik bij aan duurzame groei.

## **DOE JIJ MEE?**

